

maart 2025

jaargang 16, 3



Hé, word eens wakker en kom uit je hol,  
voel eens hoe heerlijk: de zon op je bol.  
Kijk eens hoe roze de bloesem al bloeit,  
zie nou hoe gretig het groene blad groeit.

## Vice Versa, jaargang 16, nr. 3, maart 2025

Contactblad van, voor en door leden van seniorenvereniging KBO-BVZ: Kath. Bond van Ouderen, Bennebroek-Vogelzang-Zwaanshoek. Opgericht: 20 apr 1954. Zelfstandig: 7 sep 2018.

*Kopij voor de Vice Versa van april kunt u inleveren t/m ma 17 maart 2025*

### Inhoud

Vice Versa

jaargang 16

nr. 3/2025

❖	<i>Van de bestuurstafel .....</i>	3
❖	<i>Vrijwilligersbijeenkomst.....</i>	3
❖	<i>Wat een geluk .....</i>	4
❖	<i>Meerlandenfonds.....</i>	5
❖	<i>Ontmoet verzetsheld Corrie ten Boom en stap in De Schuilplaats .....</i>	6
❖	<i>Aangeboden .....</i>	9
❖	<i>Wist u dat.....</i>	9
❖	<i>Knolselderijsoep .....</i>	9
❖	<i>Even goed zoeken ‘ .....</i>	10
❖	<i>Voorjaarsdagtocht naar Safaripark de Beekse Bergen.....</i>	11
❖	<i>Nog een zoekertje .....</i>	13
❖	<i>Vasten en Pasen: Hoe zit het ook al weer? .....</i>	14
❖	<i>Berichten van onze leden .....</i>	15
❖	<i>Bestuurssamenstelling en andere nuttige informatie.....</i>	16

### Agenda



\* Soosmiddagen woensdag 13.30 - 16.30 uur.

\* BINGO **donderdag 27 maart** ook voor introducees. Zaal open 13.30 uur.

\* KBO Magazine /Vice Versa, 2 en 30 april 2025.

\* Zomersoos: 16 juli, 6 en 20 augustus, 3 september. Noteer deze bijzondere middagen in uw agenda!!

## Van de bestuurstafel

Als ik dit op papier zet,  
is het buiten zonnig.  
Maar... de auto's zijn wel dik bevroren.  
Het is nog steeds winter.  
Toch krijgt de zon gelukkig al kracht.  
Als op 21 maart de lente begint,  
gaan de vogels weer nestjes maken,  
om te broeden en voort te planten.  
Alle bolletjes en plantjes gaan ontluiken  
dagen worden lichter.  
We worden weer vrolijk van de natuur,  
genieten van alles  
wat we kunnen zien en horen.  
Er wordt weer een praatje gemaakt  
op de hoek van de straat,  
want dat missen veel oudere senioren  
in de wintermaanden.

*Elly Klinkenberg*



## Vrijwilligersbijeenkomst



In de Vice Versa dec./jan. 2025 staat in het jaaroverzicht op 21 mei de vrijwilligersbijeenkomst gepland. **Deze datum komt te vervallen.**

De nieuwe datum is **vrijdag 23 mei** van 14.00 – 16.30 uur locatie restaurant De Vogelensangh, Vogelenzangseweg 182 in Vogelenzang. U ontvangt hiervoor bij tijds een uitnodiging van het bestuur.

## Wat een geluk

*Wat een geluk dat ik mag leven  
in een land waar vrede heerst  
wat een geluk dat gedachten en  
woorden hier vrij mogen zweven*

*Wat een geluk dat er elke dag  
weer genoeg brood is op de plank  
wat een geluk dat een kind hier  
niet kermt, maar lachen mag*



*Want ik heb 't niet zelf verdiend  
dat ik mag wonen in het land  
waar computers en machines  
het gemak van mensen dient*

*Niet zelf verdiend dat ik mag leven  
in 't land van gebouwen en wegen  
van onderwijs en goede zorg*

*Dit alles heb ik zomaar gekregen  
veel meer dan puur geluk  
is dat een rijke zegen!*



## Meerlandenfonds

Ieder jaar stort Meerlanden €55.000,- in het Meerlandenfonds om sportverenigingen, evenementen en goede doelen in de regio te ondersteunen.

**112 clubs en goede doelen heeft het Meerlandenfonds blij gemaakt met een cheque.**

Vrijwilligers van 112 sportverenigingen, goede doelen en maatschappelijke initiatieven mochten een mooie cheque in ontvangst nemen. Liefst 323 clubs hadden deze 17e editie een aanvraag ingediend. In totaal werd er € 55.000,- verdeeld over uiteenlopende projecten, die bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.

Algemeen directeur van Meerlanden: "Vrijwilligers maken het verschil in onze lokale samenleving. Hun inzet is van onschatbare waarde. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat meer mensen mee kunnen doen in de samenleving, dat ze zich inzetten voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Het bestuur kende een uitdagende en tegelijkertijd mooie taak om een flink aantal mooie initiatieven te selecteren.

Ook dit jaar heeft Seniorenvereniging KBO-BVZ het mooie bedrag van € 250,00 ontvangen, waar we het Meerlandenfonds zeer erkentelijk voor zijn.

## Cheque Meerlandenfonds

€ 250

**Bestemd voor:**

Seniorenvereniging KBO-BVZ



## Ontmoet verzetsheld Corrie ten Boom en stap in De Schuilplaats

### Wie was Corrie ten Boom en wat deed ze tijdens en na de oorlog?



Het **Corrie ten Boomhuis** is wereldberoemd en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Niet gek, want de familie Ten Boom bood hier onderdak aan honderden joden en verzetsstrijders. Uiteindelijk werden ze ver-raden en kwamen de meesten in concentratiekampen terecht; **Corrie ten Boom** werd echter wegens een foutje vrijgelaten uit het kamp en trok na de oorlog rond met het wonderlijke verhaal.

### Welkom in ons huis

De bezichtiging van het Corrie ten Boomhuis begint in de woonkamer op de eerste verdieping, boven de voormalige winkel. Het is een knusse kamer, ingericht in de stijl van de jaren veertig. Donkere houten meubels zijn bekleed met een kleurig patroontje, er staan ouderwetse schemerlampen en veel planten sieren de vensterbank. Vooral het grote aantal stoelen en de foto's aan de muur vallen op: het geeft aan hoeveel mensen hier onderdak vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. "In totaal zijn er honderden mensen in dit huis geweest". "Sommigen maar voor een paar uur. Dan schoren ze snel hun baard eraf en blondeerden ze hun haar, om met een nieuwe identiteit weer de straat op te gaan."



*Foto 2. De woonkamer op de eerste verdieping waar het altijd gezellig was.*

### De familie Ten Boom

Het verhaal over de christelijke familie Ten Boom, begon met 'opa' Willem ten Boom. Hij begon in 1837 horlogerie Ten Boom op de begane grond van het huis. Aan de hand van de portretten aan de muur leren we de familie kennen, waaronder vader Casper, dochters Betsie en Corrie, tante Jans en neef Peter. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak begon de familie zich te bemoeien met het verzet - en vanaf 1943 werden er echt onderduikers in huis genomen. Het was hier altijd gezellig. Er werd samen met de gasten vaak hard gezongen bij het orgel, psalmen en joodse gezangen. En ze aten vaak met z'n allen aan tafel.



*Foto 3. Via foto's aan de muur maken we kennis met de familie Ten Boom*

Als er opeens iemand voor de deur stond en er dreigde gevaar, dan hadden de onderduikers een evacuatieplan en moesten ze zo snel mogelijk De Schuilplaats in zien te komen. Alle borden moesten van tafel en de stoelen werden weggezet. Als er nu bijvoorbeeld schoolklassen langs komen, vinden de kinderen het heel leuk om dat te oefenen!

## De Schuilplaats

De volgende locatie is De Schuilplaats zelf. Daarvoor moeten we de smalle steile trap op naar het slaapkamertje van Corrie. De Schuilplaats is een ruimte achter een valse wand van het kamertje. We zien een groot gat in de wand waar je nu doorheen kunt stappen; in de Tweede Wereldoorlog moesten de onderduikers echter door een klein luik onder in de kast in De Schuilplaats zien te kruipen. Wij stappen voor het gemak door het grote gat in het hokje, dat niet groter is dan twee vierkante meter. Hoe bijzonder dat hier mensen zich verstopten, terwijl de nazi's door het huis liepen!



*Foto 4. Door dit gat onderin de kast kroepen de onderduikers in de geheime ruimte*

### Met 6 mensen in een donker hokje

Het behang aan de muur is hier en daar afgebladderd. Veel Amerikanen plukken een stukje behang van de muur.

Wat ze niet weten, is dat dit al het vierde behangetje is - en dus helemaal niet van tijdens de Tweede Wereldoorlog! Op de voor hen beruchte dag 28 februari 1944 vielen de nazi's het huis binnen. Het is niet bekend hoe de familie is verraden. Er werden 36 mensen gearresteerd, waar onder Corrie en haar zus Betsie.



Zij werden gedeporteerd naar het concentratiekamp Ravensbrück. De zes onderduikers achter de valse wand werden echter niet gevonden. Na ruim 47 uur in die ruimte te hebben gezeten, werden zij bevrijd door 'goede' politieagenten.

*Foto 5 De schuilplaats achter de valse muur.*

## Expositie over de oorlog

In de overige slaapkamertjes, waar exposities zijn ingericht, zijn de muren uitgebroken, zodat ze nu één ruimte vormen. In de vitrines van het eerste kamertje zien we foto's en krantenartikelen en er liggen enkele voorwerpen uit de jaren veertig. Ook een rood vlaggetje met het hakenkruis heeft een plek gekregen. In deze ruimte geeft men een algemeen beeld van de Tweede Wereldoorlog.



Foto 6. De oorspronkelijke slaapkamertjes vormen nu een expositieruimte.

## Leven in een concentratiekamp

In een andere ruimte krijgt men een beeld van de doorgangs- en concentratiekampen. Cijfers geven aan hoeveel joden er zijn

vermoord per Europees land - variërend van bijna 2.000 in Luxemburg tot 3 miljoen in Polen. De foto's aan de muur, de meeste uit de verfilming van De Schuilplaats, laten zien hoe verschrikkelijk het was in de concentratiekampen. Corries zus Betsie heeft de oorlog niet overleefd; Corrie werd vanwege een foutje in de administratie vrijgelaten.



Foto 7. Een beeld van het leven in de concentratiekampen.

## Corrie's leven na de oorlog

In het concentratiekamp bleven Betsie en Corrie geloven in God en vertelden ze hun medegevangenen over de liefde van Jezus. Na de oorlog is Corrie de wereld rondgetrokken met het evangelie. In ruim dertig jaar bezocht ze zestig landen! Altijd met dezelfde geruite koffer. Eén van de ruimtes gaat over haar leven na de oorlog. Er liggen brieven in de vitrines en er hangen allerlei foto's aan de muur.



Foto 8. Na de Tweede Wereldoorlog trok Corrie ten Boom over de hele wereld met het evangelie

De kern van haar boodschap:

*'Er is geen put zo diep,  
of Gods hand  
reikt dieper'*





## Aangeboden

Wie kan ik blij maken met printerinkt Canon 525 zwart en 526 kleur. Neem contact op met Els Flipphi 06 23497702.



## Wist u dat . . .

- ▶ u ook thuis het Corrie ten Boom Museum kunt bezoeken dankzij een virtuele tour, compleet met digitale gids die je van alles vertelt.
- ▶ u elke derde zaterdag van de maand van 10.00-13.00 uur terecht kunt bij het Repair Café in het Dorpshuis van Vogelenzang Henk Lensen laan bij de sportvelden. Aanleveren tot uiterlijk 12.15 uur (**15 maart 2025**).
- ▶ het Oranje Fonds op 14 en 15 maart, weer NLdoet organiseert; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen!



## Knolselderijsoep



- 1 knolselderij
- 1 teen knoflook
- 2 eetlepels traditionele olijfolie
- 150 gram gesneden uien
- 2 groentebouillontabletten
- 3 eetlepels grove Zaanse mosterd
- 1 liter kokend water
- 12.5 gram verse bieslook



Schil de knolselderij en snijd in blokjes. Snijd de knoflook fijn. Verhit de olie in een pan met dikke bodem en bak de knolselderij, knoflook en ui 3 min. Roer regelmatig. Voeg de bouillontabletten, kokend water en de mosterd toe. Breng aan de kook en laat 15 min. op laag vuur koken met de deksel op de pan. Snijd ondertussen de bieslook fijn. Neem de pan van het vuur en pureer de soep met de staafmixer. Bestrooi met de bieslook.

# Even goed zoeken



sailing boat



pencil



carrot



Christmas tree



heart



flag



log cabin



slice of pizza



ring



slice of cake



muffin



fish



crayon



## Voorjaarsdagtocht naar Safaripark de Beekse Bergen

Om alle reislustige KBO-ers een gelijke kans te geven, kunt u zich **vanaf zaterdag 1 maart 2025** vanaf 09.00 uur en alleen telefonisch opgeven bij Marijke van Kampen, tel. 023 5845844

*De leden die bij de Najaarstocht 2024 op de reservelijst stonden, hebben voorrang bij deze busreis en zijn al door de reiscommissie benaderd.*

We hebben samen met Ton Oskam weer een speciale voorjaarsdagtocht kunnen samenstellen. Ton en zijn vrouw José bereiken beiden in 2025 de pensioenleeftijd van 67 jaar. Ton heeft ons laten weten, dat zij alle activiteiten georganiseerd door Oskam Reizen per 1 januari 2026 gaan beëindigen. We zullen Ton zeker gaan missen, maar gelukkig kunnen we dit jaar nog gebruik maken van Fa. Oskam Reizen.



We vertrekken **vrijdag 2 mei 2025 om 08.45 uur** vanaf de Kerklaan in Bennebroek. De bus staat er al om 08.30 uur. De bus brengt ons via een mooie route naar **Huis Het Bosch in Lexmond**, waar we worden ontvangen met twee kopjes koffie/thee en gebak.

Hierna rijdt de chauffeur ons naar **restaurant de Zwammenberg** in het plaatsje De Moer waar we gaan genieten van een heerlijke koffietafel.



Na de lunch gaan we door naar **Safaripark de Beekse Bergen in Hilvarenbeek**. Met de eigen touringcar maken we een rondrit met ranger door de prachtige natuur van het Safaripark en komen oog in oog te staan met de wilde dieren, zoals de Big Five.



*Afgelopen tijd zijn er drie olifantjes geboren. Er leven maar liefst 68 soorten dieren in het Safaripark, dus er is genoeg te zien.*

**Rond 18.15 uur** verwachten we dan weer in de Kerklaan in Bennebroek aan te komen.

**De prijs** voor deze bijzondere dagtocht bedraagt **€ 69,00**, alles inbegrepen (behalve de zelf bestelde consumpties). Uw opgave is niet vrijblijvend.

**Let op:** Mocht u, na opgave, niet mee kunnen gaan dan zijn we genoodzaakt **€ 28,00 per lege zitplaats** in rekening te brengen. Helaas is voor rolstoelen in de bus geen ruimte. Wel kunnen er rollators mee!



*Wilt u graag mee met de Voorjaarsdagtocht wacht dan niet te lang met uw aanmelding. U voorkomt hiermee de teleurstelling dat de dagtocht is volgeboekt!*

Het bedrag ad **€ 69,00** kunt u **na** boeking op 1 maart a.s. overmaken naar bankrekeningnummer NL86 RABO 0306 9505 45 t.n.v. KBO-BVZ.

***Pas nadat wij uw betaling hebben ontvangen, bent u verzekerd van een plek in de bus!***

Tip: neem eventueel een flesje water mee voor het innemen van medicijnen of een slokje tussendoor.

voor de thuisblijvers: In geval van nood is Els Flipphi tijdens de dagtocht mobiel bereikbaar: tel. 06 23497702

*De reiscommissie KBO-BVZ  
Marijke van Kampen en Els Flipphi*



## Nog een zoekertje

Ziet u het potlood tussen de worteltjes



## Vasten en Pasen: Hoe zit het ook alweer?

### *Carnaval*

Dan wordt er drie dagen uitbundig feest gevierd voorafgaande aan Aswoensdag en het begin van de Vastentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit het feit, dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (*Noord-Brabant en Limburg, maar ook bij voorbeeld Oldenzaal*).

Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar. Vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden.



### *Vasten*

Dan onthoud je je een tijdlang van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Tijdens een goede manier van vasten probeer je vier dingen te bereiken:

- een betere omgang met jezelf;
- een betere omgang met medemensen;
- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
- een betere omgang met God.

### *Vastenperiode*



De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur 's middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over.

Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen, dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef én het aantal jaren, dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.

### *Aswoensdag*

Dit is de eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de kerk op hun voorhoofd een askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars die zich bekeerden werden bestrooid met as.

De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen van het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet mensen eraan herinneren dat hun leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats moet kennen.



## Berichten van onze leden

### Overleden

Mevrouw E.C. van Nieuwmegen-v. d. Weijden, M.Bolstraplein 16, Heemstede4  
Mevrouw W.A. Moolenaars, Fazantenlaan 5, Bennebroek

Wij wensen de nabestaanden sterkte in deze droeve periode.  
Dat goede herinneringen in gedachten en verhalen naar boven komen.



### Onze zieken

Alle zieken wensen wij van harte beterschap!  
Weet dat er aan jullie wordt gedacht!



### Kroonjarigen

Onze kroonjarigen en alle jarige leden feliciteren  
wij van harte en wensen hen een fijne dag.

### 70-jarige

5 april Mevrouw I. van der Wolf, van Gendtlaan 47, Bennebroek

### 80-jarigen

8 maart Mevrouw C.E.M. Niekoop, Kerkweg 9, Vogelenzang  
18 maart De heer C.M.J.A. Kortekaas, Graaf Florislaan 7, Vogelenzang  
29 maart De heer A.C.J. van Houten, Abr. v.d. Hulstlaan 16, Bennebroek

### 85-jarigen

25 maart Mevrouw C.P.M.C. Verdonk-Breek, Abr. v.d. Hulstlaan 33, Bennebroek  
5 april Mevrouw J.C. de Groot, Wilhelminaplein 5, Bennebroek

### 90-jarige

17 maart Mevrouw C.M. Weijers-Philippi, Graaf Florislaan 27, Vogelenzang



## Bestuurssamenstelling en andere nuttige informatie

### Dagelijks bestuur

Voorzitter A. Warmerdam-Prins (*Paula*) 06 22040751; [voorz.kbobvz@gmail.com](mailto:voorz.kbobvz@gmail.com)  
Secretaris B. Heemskerk (*Bart*) 06 18610297; [secre.kbobvz@gmail.com](mailto:secre.kbobvz@gmail.com)

### Algemeen bestuur

E. Flipphi-van Zadelhoff (*Els*) 023-5848357; [elsflipphi@hotmail.com](mailto:elsflipphi@hotmail.com)  
ook Ledenadministratie, Reiscommissie  
E. Klinkenberg-van Wort (*Elly*) 023-5848045; [ellyklinkenberg@icloud.com](mailto:ellyklinkenberg@icloud.com)  
algemeen lid, Lief & Leed  
C. Vooijs (*Cor*) 023-8885557 algemeen lid

---

Bankrelatie Bankrekening nr. NL86 RABO 0306 9505 45 t.n.v. KBO-BVZ  
**Website KBO-BVZ** <https://www.kbobvz.nl/>

---

Kaartorganisatie *Klaverjas*: Bart of Cock Heemskerk 06 18610297  
(*afbelllen liefst op dinsdagavond*)



Klusjesteam Jaap Ruijgrok (Bennebroek): *elektra, waterleiding en timmerwerk.*  
*Géén dakwerk, hoog ladderwerk en tuinwerk.*



023-5846440; 06-53727007; [jaap.ruijgrok@ziggo.nl](mailto:jaap.ruijgrok@ziggo.nl)

Ineke Raaphorst-Draijer, *hulp bij naald- & draadwerk*;  
023-5849097; [gmc.raaphorst@gmail.com](mailto:gmc.raaphorst@gmail.com)



Jaap van der Schrier (Vogelenzang), *specialist in timmerwerk.*  
*Géén loodgieters- of tuinwerk*; 023-5845233;  
06-15320935; [jaaplida@quicknet.nl](mailto:jaaplida@quicknet.nl)

Ledenadministratie E. Flipphi-van Zadelhoff (*Els*); contactgegevens (zie ↑)

Reiscommissie E. Flipphi-van Zadelhoff (*Els*); contactgegevens (zie ↑).  
M. van Kampen-van den Berg (Marijke);



Vice Versa *Redactie*: Carien Frencken-Demmers [redactiev@gmail.com](mailto:redactiev@gmail.com)  
*Coördinatie distributie*: Gea en Henk Weijers; 023-5845586  
Schoollaan 14, Bennebroek



't Trefpunt 023-5848480; Akonietenplein 1, 2121 AJ Bennebroek

KBO NH [www.kbonoordholland.nl](http://www.kbonoordholland.nl); 023-7505155; Hofmanweg 5a, Haarlem

Inschrijvingsnummer KBO BVZ bij de Kamer van Koophandel: 72541407

R.K.- parochie Vogelenzang Pastor A.M. Dekker 0252-525699  
Herv. Gem. PKN, Bennebroek J. Gerritsen, scriba 023-5841339  
Prot. Gem. Bennebroek PKN dominee Ad Alblas 06 19899266