



februari 2024

jaargang 15, 2



**Niemand weet hoelang geluk zal duren.  
Maar elk moment van geluk  
is kostbaar.**

## Vice Versa, jaargang 15, nr. 2 febr. 2024

Contactblad van, voor en door leden van seniorenvereniging KBO-BVZ: Kath. Bond van Ouderen, Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek. Opgericht: 20 apr 1954. Zelfstandig: 7 sep 2018.

*Kopij voor de Vice Versa van februari kunt u inleveren t/m ma 12 februari 2024*

### Inhoud

Vice Versa

jaargang 15

nr. 2 2024

❖	<i>Van de bestuurstafel .....</i>	3
❖	<i>Nu of nooit .....</i>	4
❖	<i>Belastinginvuller gezocht .....</i>	5
❖	<i>Toelichting bij de inning van de contributie 2024 .....</i>	5
❖	<i>Vastentijd .....</i>	6
❖	<i>Oplossing puzzeltje .....</i>	7
❖	<i>Wist u dat .....</i>	7
❖	<i>Wereld Paraplu Dag .....</i>	8
❖	<i>Terugblik Kerstviering .....</i>	9
❖	<i>De Dokwerker .....</i>	10
❖	<i>Waarom is februari de schrikkelmaand? .....</i>	11
❖	<i>Nieuwe uitdagingen .....</i>	13
❖	<i>Worteltaart .....</i>	14
❖	<i>Berichten van onze leden .....</i>	15
❖	<i>Bestuurssamenstelling en andere nuttige informatie .....</i>	16



### Agenda

- \* Soosmiddagen alle woensdagen 13.30 - 16.30 uur
- \* Bestuursvergadering 13.30 uur 5 februari, 11 maart, 8 april 2024.
- \* **BINGO donderdag 8 februari** ook voor introducees. Zaal open 13.30 uur
- \* Magazine NESTOR/Vice Versa, 28 februari 2024.

## Van de bestuurstafel

Beste KBO-leden,

Als de Vice Versa bij u op de voordeurmat is beland, zijn we alweer een 6 weken verder in het jaar 2024!

Waar blijft de tijd?

Toch wilde ik het met u even hebben over de miljoenen schade, vernielingen, en het persoonlijke leed bij de slachtoffers door het vuurwerk.

Het zou toch een geweldig feest moeten zijn, maar helaas zien sommigen het juist een reden om te rellen. Vooral de hulpverleners moeten het ontgelden, juist de mensen die wij in die nacht zo nodig kunnen hebben.

Dit moeten wij niet normaal gaan vinden, mijn pleidooi zou zijn een:

**“vuurwerk vrij Nederland!”**



Het jaar 2023 was een heel gezellig jaar. Eenieder die de soosmiddagen bezocht om te bridgen, klaverjassen, en alle andere activiteiten heeft genoten en al die blij gezichten doen het bestuur heel erg goed. Daardoor hebben wij er ook heel veel plezier van. De Zomersoos was weer een heel groot succes. Ook dit jaar gaan we daar weer een planning voor maken.

In het jaar 2024 hebben we iets te vieren en wel het 70-jarig bestaan van de KBO-BVZ, dus een JUBILEUMJAAR.



Ik ga u daar nog niet te veel over verklappen, maar dat 2024 een leuk jaar gaat worden, dat is een ding dat zeker is.



We beginnen op 20 april met een receptie, dan volgt een jubileum-voorjaarsdagtocht, een muziekmiddag, de Zomersoos met leuke thema middagen enz.

En zo hebben we voor u dit jaar een aantal gezellige middagen in petto. Houdt u de aankondigen in de gaten, dan zal u zeker niets missen.

Ik zou zeggen wees erbij. U zal er geen spijt van krijgen.

Ik wens u veel leesplezier en op naar een gezellig KBO-BVZ JUBILEUMJAAR!



Lia Alders

## *Nu of nooit*

*Waarop zou ik willen wachten  
schiets zo door mijn gedachten  
als ik steeds hetzelfde herhaal  
creëer ik nooit een nieuw verhaal*

*Tijd om oude patronen te vervangen  
en zelf te kiezen voor nieuw verlangen  
de vraag wat ligt er voor mij in het verschiet  
de kick van het onbekende waar ik van geniet*

*Het is zo heerlijk iets nieuws te proberen  
van fouten en mislukkingen wil ik leren  
kom maar op, ik stoot wel weer mijn hoofd  
het vuur in mij is absoluut nog niet gedoofd*

*In me borrelt juist gespannen nieuwsgierigheid  
niet wetend waar de nieuwe keuze tot leidt  
het is de sprong in het diepe die ik waag  
van adrenaline stuiterend, ja zo graag*

*Oh, want er is een ding dat ik zeker weet  
als ik dood ben gaat het om wat ik deed  
het 'nu of nooit' is om vernieuwing te geven  
en volop prachtige ervaringen te beleven.*

*Mark Verhees*



## *Belastinginvuller gezocht*

Helaas moet een van onze belastinginvullers, wegens privéomstandigheden, zijn werkzaamheden m.b.t. het invullen van belastingformulieren voor onze KBO-BVZ-leden verminderen.

Hij kan daarom een aantal klanten niet meer helpen.

**WIJ VRAGEN DAAROM EEN NIEUWE BELASTINGINVULLER DIE EEN BELANGRIJK DEEL VAN DIE KLANTEN KAN OVERNEMEN.**

Er is ondersteuning van de KBO NH aanwezig, dus ook al bent U geen specialist, als U belangstelling hebt voor dit belangrijke werk kunt u zich aanmelden.

Wij, de KBO BVZ rekenen op U.

Graag contact opnemen met ondergetekende onder nummer 06 18610297.

Met vriendelijke groet

*Bart Heemskerck*



## *Toelichting bij de inning van de contributie 2024*

Allereerst voor ik de uitleg geef over de vooruitbetaalde contributie 2024, wil ik u hartelijk danken voor alle snelle betalingen.

U heeft met z'n allen zeer snel op de oproep gereageerd om al voor 31 december uw contributie te willen betalen.

Door dit zo te doen, weten we zeker wie op 1 januari 2024 betaald heeft, om de afdracht aan de KBO-Noord-Holland te doen.



Is al de contributie bestemd voor KBO BVZ Vogelenzang-Zwaanshoek-Bennebroek?

Was dat maar waar! Niet dus. KBO-BVZ moet een deel van de contributie afdragen aan KBO Noord-Holland.

Hoeveel betalen we daarvoor?

Dat is een vast bedrag (€ 15,43) per lid. Op basis van ons aantal leden op 1 januari 2024 moeten wij een afdracht doen aan KBO-Noord Holland. Het is dus belangrijk om op 1 januari precies te weten hoeveel leden we hebben.

Waarom betalen we aan KBO-Noord-Holland?

Omdat Noord-Holland namens alle KBO-senioren landelijk actief is op het gebied van onder andere pensioenregelingen, seniorenhuisvesting, en tal van andere landelijke belangen van senioren.

Ook het programma van de ledenadministratie loopt via KBO-Noord-Holland.

Dit betekent het voor u als u geen lid meer zou zijn!

- Dat u niet langer gebruik kan maken van de collectiviteitskorting bij de aanvullende ziektekostenverzekering waarmee KBO-Noord-Holland een overeenkomst heeft gesloten met Zilverenkruis/Achmea, Univé en Zorg en Zekerheid. Ook heeft u dan geen recht op bepaalde extra vergoedingen die speciaal voor KBO-leden zijn overeengekomen.
- Dat u niet langer de Vice Versa en de Nestor ontvangt.
- Dat u geen beroep kan doen op de ondersteuning van de KBO zoals belastinghulp, computerhulp of deelname aan activiteiten van de KBO.

*Lia Alders (penningmeester)*

## Vastentijd

Veertig dagenlang (14 februari-28 maart 2024), tot aan Paaszaterdag, moet je dan zuinig aan doen met eten: geen zoetheid, en minder vlees. Kinderen moesten vroeger hun snoep en koekjes bewaren in een speciaal vastentrommeltje. Zo bereidden christenen zich voor op het Paasfeest.

In de katholieke kerk krijgen mensen op Aswoensdag een kruisje van as op hun voorhoofd getekend. De as is gemaakt van verbrande “palmtakjes”, die het vorige jaar met Palmzondag aan de gelovigen zijn uitgedeeld. Het askruisje is een teken van berouw voor verkeerde daden. En het herinnert je eraan dat aan alles een einde komt. Maar as is ook heel vruchtbaar, dus staat het ook voor nieuw leven.



Hongerdoek

Middeleeuwse kerken schermten het hoofdaltaar tijdens de vastenperiode af met een doek. Zo'n 'hongerdoek' was een teken van soberheid. Deze werd daarnaast gebruikt om het kerkgedeelte voor de geestelijken te scheiden van de ruimte voor de gelovigen. Ook verwees de hongerdoek naar het 'voorhangsel' in de tempel te Jeruzalem, dat in tweeën scheurde toen Jezus stierf. De doeken werden in de loop der jaren steeds rijker versierd, maar verdwenen in de achttiende eeuw. Dit exemplaar is dan ook uniek in Nederland.

Vastenmaand

Ramadan (10 maart t/m 9 april 2024) is een vastenmaand: elke dag mag je tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten of drinken. Maar ben je nog klein, ziek, zwanger of op reis, dan hoeft je niet mee te doen. Veel kinderen proberen vanaf

een jaar of tien, twaalf al wel een paar dagen of een deel van de dag mee te vasten.

Dat kan best zwaar zijn, maar daar gaat het ook om. Op deze manier leer je jezelf te beheersen. En je voelt hoe het is om arm te zijn en geen eten of drinken te hebben. Ramadan lijkt zo een beetje op de vastentijd voor Pasen in het christendom.

Een uitgebreide maaltijd

Elke avond eindigt het vasten met een uitgebreide maaltijd.

Marokkaanse moslims beginnen meestal met drie dadels en

een slok water. Daarna is er een speciale soep: harira. Turkse

moslims eten vaak linzensoep en rijstpuddinkjes. Je nodigt

vrienden en familie uit of gaat zelf bij iemand langs. Het einde van de Ra-

madan wordt vrolijk gevierd met het Ramadanfeest (Eid al-Fitr).



## Oplossing puzzeltje



## Wist u dat

- ☺ 3 februari de nationale dag van de Carrot Cake is. Dan wordt een van Amerika's favoriete taartsmaken gevierd. Daarom een recept van een worteltaart (pag.14).
- ☺ 4 februari wereld kanker-dag is. Kanker bestrijden is kanker begrijpen. Dankzij wetenschappelijk onderzoek neemt de kennis over kanker steeds verder toe. Met trots kijken we terug op de mijlpalen die al bereikt zijn. En we kijken vooruit.
- ☺ wij u graag herinneren aan de **bingo** op 8 februari!
- ☺ 14 februari Valentijnsdag is. Natuurlijk heeft u een hartelijk woordje of lieve wens voor iemand!



## Wereld Paraplu Dag



Heb jij wel eens stil gestaan bij Wereld Paraplu Dag? Weet jij überhaupt waarom deze dag bestaat? Wereld Paraplu Dag is te danken aan Samuel Fox, een Britse metaalontwerper, die in 1852 de paraplu ontwierp, zoals wij hem nu kennen.

Tot 1852 werden paraplu's gemaakt van houten baleinen en geolied canvas doek. Dit zorgde ervoor dat de paraplu erg zwaar was. Daarom ontwierp Samuel Fox een paraplu, die bestond uit een licht maar stevig stalen frame, met een doek van lichtere stoffen zoals zijde, katoen en linnen. De stoffen waren voorzien van een waslaagje, zodat de regen toch werd tegengehouden.

### Geschiedenis van de Paraplu

De paraplu stamt af van de parasol. De parasol stond heel vroeger bekend als statussymbool. Hoe witter je huid, hoe beter. Zo kon je laten zien dat je niet buiten hoefde te werken, doordat je je kon beschermen tegen de felle zon. Door de jaren heen werd de parasol ook steeds vaker als regenscherm gebruikt.

Rond 1760 werden in Frankrijk de termen paraplu en parasol wettelijk vastgelegd. Het woord paraplu is afkomstig van het Franse 'parapluie', wat letterlijk 'tegen de regen' betekent. Het woord parasol is een samenstelling van 'para' (stoppen) en 'sol' (zon).

De paraplu werd toen in Europa voornamelijk gezien als een product voor welgestelde vrouwen. Dames gebruikten de paraplu vooral als modeaccessoire en statussymbool. Mannen die een paraplu droegen

werden gezien als verwijfd; zij werden liever gewoon nat of namen een taxi. Onder invloed van Jonas Hanway, een Engelse filantroop, gingen ook Britse mannen een paraplu dragen. Ze

realiseerden zich dat het toch niet verkeerd was om jezelf gewoon te beschermen tegen de regen en dus niet kletsnat te worden.

Later in de twintigste eeuw, na de Eerste Wereldoorlog, werd de paraplu toegankelijk voor iedereen. Tegenwoordig is de paraplu niet meer weg te denken op een regenachtige dag!

Zet jouw Paraplu in het Zonnetje!

De paraplu staat altijd voor je klaar, open brengt hij jou een groots gebaar. Of je nou onderweg bent naar werk, boodschappen moet doen of met de hond aan het wandelen bent, een paraplu houdt je droog. Hij beschermt je in weer en wind en brengt je droog naar je bestemming. Waardeer jouw ultieme reismaatje en haal daarom ook op 10 februari jouw mooiste paraplu tevoorschijn en paradeer samen heerlijk door de regen.



*Let's start dancing in the rain!*



## Terugblik Kerstviering

Als deze Vice Versa bij u is gebracht, is de maand januari 2024 bijna voorbij. Toch willen wij even terugblikken op de mooie kerstviering van 20 december jl.

Er was een grote opkomst. We hebben zelfs mensen teleur moeten stellen, maar 100 personen is echt het maximum voor in het Trefpunt.

Klokslag half tien waren de tafelheren- en dames aanwezig om de lunch voor te bereiden. Twee bestuursleden waren voor dag en dauw op pad om in Haarlem etagères en champagneglazen op te halen. Wat zij zich niet gerealiseerd hadden was dat er twee pallets vol klaar stonden, ja met hetgeen al in de auto stond was dat niet in een keer mee te nemen. *(klein beetje dom...)*



Maar alles is goed gekomen en het feest kon beginnen.



Paula Warmerdam opende de middag met het uitbrengen van een toast, gevolgd door een kerstverhaal. Daarna kwamen de etagères met heerlijke broodjes op tafel. Iedereen werd goed verzorgd door zijn/haar tafelheer/dame. Tegen twee uur ging iedereen naar de kerkzaal voor het optreden van het koor 'Trumpets

of the Lord'. Vijftig koorleden zongen mooie Engelse kerstliederen en op ons verzoek ook drie Nederlandse. Het was een prachtig optreden!

Na afloop ging iedereen weer terug naar de mooi gedekte tafels waar het eerste drankje al klaar stond.

Na een uurtje borrelen met hartige hapjes was het tijd voor de verloting. Iedereen had bij binnenkomst een lot gekregen en verloot werden: een bijzonder beeldje, kerststukken en kersthuisjes. Paula Warmerdam deed het dankwoord waarbij Carrien Frencken (het maken van de Vice Versa) en Gea Weijers (distributie van Nestor en Vice Versa) met een mooie bos bloemen bedankt werden voor hun werkzaamheden in 2023. Ook de bestuursleden Elly en Els werden naar voren geroepen voor hun grote aandeel ter voorbereiding op deze Kerstviering. Nadat alles was opgeruimd was er onder het genot van een drankje nog even tijd om bij te komen. We hebben als bestuur heel veel positieve reacties ontvangen. We gaan ons nu voorbereiden op het 70-jarig bestaan 20 april a.s. en zullen u op de hoogte houden in de komende Vice Versa's.



*Ik denk dat ik namens alle aanwezigen mag zeggen:*

**BESTUUR en gastvrouw/heer **GEWELDIG BEDANKT!!!**** c.Frencken



## De Dokwerker

De Dokwerker is een beeld en monument op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam ter nagedachtenis aan de Februaristaking van 1941. Het standbeeld is in opdracht van het Amsterdamse gemeentebestuur ontworpen en gemaakt door de beeldhouwer Mari Andriessen.



De Haarlemse timmerman/aannemer Willem Termetz, die Andriessen al voor de oorlog kende, heeft in 1951 voor het beeld geposeerd. Het vermoeden is dat ze ook samen in het verzet zaten. De zware bouw van Termetz' lichaam had de uitstraling, die Mari Andriessen zocht. Willem Termetz stond niet te trappelen om als beeld te worden vereeuwigd, omdat hij de Februaristaking iets heiligs vond en hij niet overtuigd was van de noodzaak, dat er een beeld van moest worden gemaakt. Uiteindelijk heeft Godfried Bomans hem overgehaald wel te poseren. De definitieve versie zou na verschillende ontwerpen in een gipsmodel medio 1951 klaar moeten zijn. Het werd een jaar later. Het beeld

van de dokwerker is in 1952 bij bronsgieterij Binder in Haarlem gegoten. Door foto's werd het beeld in de pers bekend. Op 28 maart 1952 schreef het Haarllems Dagblad: "Mari Andriessen heeft ter symbolisering van de staking een gewone dokwerker genomen en geenszins een geïdealiseerde arbeider."

De toenmalige koningin Juliana onthulde het beeld op 19 december 1952. Sindsdien is het op 25 februari de centrale plek voor de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking. Het monument is ook een aantal keren het begin- of eindpunt geweest van demonstraties tegen racisme.

De Dokwerker stond niet altijd op de plek waar hij nu staat. In het begin stond het beeld met de blik gericht op het Waterlooplein. In 1970 is het ten behoeve van werkzaamheden aan de metro en de Stopera verplaatst in de richting van de synagoge.

*De onthullingsplechtigheid in 1952*



## Waarom is februari de schrikkelmaand?

Dit jaar hebben we eindelijk weer een 29 februari. Waarom moeten we weer vier jaar wachten op een schrikkeldag? Waarom is die altijd in de maand februari?



De 365,25 dagen van ons jaar zijn niet eerlijk te verdelen over 12 maanden. Met 7 maanden van 31 dagen, 4 maanden van 30 dagen en 1 dag van 28 dagen kom je op 365 uit. Dat betekent dat we elk jaar 0,25 dag overhouden. Die tellen we eens in de vier jaar op tot 1 extra dag op 29 februari. Maar waarom doen we dat in de tweede maand? Waarom hebben we 29 februari

als extra dag en niet, bijvoorbeeld, 32 december?

De Egyptenaren bepaalden hoelang een jaar duurde

Lange tijd was de precieze lengte van de rondgang van de aarde rond de zon niet bekend. Desondanks hadden de Egyptenaren al een redelijke schatting van hoelang een jaar moest duren. Op basis van de cyclus van ster Sirius stelden ze vast dat een jaar 365 dagen telde. De cyclus van de maan werd gebruikt om de hoeveelheid maanden per jaar vast te stellen.

In een jaar voltooide de maan iets meer dan 12 cycli (van 29 of 30 dagen). De kalender bestond daarom uit twaalf maanden van 30 dagen en vijf losse dagen aan het eind van het jaar.

Januari was niet de eerste maand

Het Egyptische jaar begon halverwege juli, als de ster Sirius 's ochtends in het oosten opkwam. Vaak viel dat ongeveer samen met het overstromen van de Nijl. Dit stond symbool voor een nieuw begin. Vooral voor de landbouw, omdat er na de overstroming een vruchtbare laag slib achterbleef, waarop nieuwe gewassen konden groeien.

Het kalenderjaar bleek korter dan het zonnejaar

Eén probleem: deze Egyptische kalender was korter dan het daadwerkelijke zonnejaar en daardoor verschoven de maanden elk jaar iets ten opzichte van de seizoenen. Rond 2150 voor Christus wisten de Egyptenaren, op basis van de zon, preciezer vast te stellen, hoelang een jaar duurt: namelijk 365,25 dagen. Zij besloten dan ook, dat er eens in de vier jaar een extra dag aan het kalenderjaar van 365 dagen toegevoegd moest worden.

De Romeinen plaatsten de schrikkeldag in februari

De Romeinen namen die 12-maandelijke indeling met elke vier jaar een extra dag van de Egyptenaren over. Hun maanden hadden afwisselend 30 of 31 da-

gen, waardoor de vijf extra dagen van de Egyptenaren vervielen. Wij namen deze indeling weer over van de Romeinen.

Tenminste, in grote lijnen. Want verschillen zijn er ook. Zo begon het jaar in de Romeinse tijd in de lente, omdat de landbouw en eventuele oorlogen dan weer op gang konden komen. Zodoende was maart de eerste maand van een Romeins jaar en februari de laatste.

De extra schrikkel dag voegden de Romeinen aan het einde van het jaar toe, in februari dus. En om het overzicht te bewaren, besloten ze dit te doen in de jaren die deelbaar waren door vier. Ook dit systeem gebruiken we nog steeds.

Januari wordt de eerste maand van het jaar

Waarom beginnen wij het jaar met januari en niet met maart, zoals de Romeinen? Daarover zijn twee theorieën. Sommigen beweren dat dit komt, doordat het Romeinse Rijk in 135 voor Christus problemen had om zijn grenzen te verdedigen. Daardoor moest in de winter de nieuwe leider Lucius Furius Philus worden aangesteld.

Volgens de wet kon dit alleen op de eerste dag van het nieuwe jaar, dat toen nog in maart begon. Deze wet kon niet veranderd worden, maar het jaar wel. Om zijn aanstelling te versnellen, besloten de Romeinen dan maar van januari de eerste maand te maken.

Of heeft Caesar dat bepaald?

Volgens anderen is januari pas later de eerste maand geworden. We zouden dat te danken hebben aan Julius Caesar (100 tot 44 voor Christus). De Romeinen hanteerden inmiddels een kalender die klopte met het zonnejaar. Maar het feit dat hij niet synchroon liep met de seizoenen, was nooit gecorrigeerd.

Om dit op te lossen, voerde Caesar de Juliaanse kalender in.

Hij maakte van januari de eerste maand. Die maand is vernoemd naar de Romeinse god Janus, de god van het begin en van de overgang van oud naar nieuw. Deze god heeft twee gezichten die allebei een andere kant op kijken. Eigenlijk precies wat we met nieuwjaar doen. We blikken terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het nieuwe jaar.



*Elsa Kannekens, 24/02/2020*





## Worteltaart

Voor het beslag

175 ml zonnebloemolie	275 gr lichtbruine basterdsuiker	¼ tl zout
rasp van 1 sinaasappel	3 eieren	200 gr bloem
5 tl bakpoeder	1 el speculaaskruiden	
300 gr wortel, schoongemaakt en grof geraspt		
100 gr donkere rozijnen	75 gr walnoten, in stukjes gebroken	

Voor het roomkaasglazuur

125 gr roomkaas, op kamertemperatuur, 50 gr boter, op kamertemperatuur 100 gr poedersuiker

Verder nodig

boter, om in te vetten 30 gr walnoten, in stukjes gebroken



Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet de springvorm in met boter en bekleed de bodem met bakpapier.

Doe de zonnebloemolie, lichtbruine basterdsuiker, het zout en de geraspte sinaasappelschil in een kom en klop dit ongeveer 3 minuten door met een (hand)mixer met garde(s). Voeg de eieren toe en mix alles nog kort door. Doe daarna de bloem, het bakpoeder en de speculaaskruiden bij het beslag en roer het door. Meng tot slot de geraspte wortel, rozijnen en gebroken walnoten door het beslag.

Schep of giet het beslag in de bakvorm en bak de cake gaar in 55 tot 65 minuten. Test of de worteltaart gaar is met behulp van een satéprikker. Zit er geen beslag meer aan de prikker, dan is de carrot cake gaar. Laat de worteltaart afkoelen in de vorm.

Roomkaas topping voor worteltaart maken

De roomkaas topping maak je het beste op het moment, dat de carrot cake is afgekoeld. Je kunt de topping dan direct op de taart aanbrenen.

Doe alle ingrediënten voor het roomkaasglazuur in een kom. Mix dit enkele minuten met een handmixer met gardes, totdat je een romig glazuur hebt. Bestrijk de afgekoelde carrot cake met het frisse glazuur. Strooi tenslotte wat gebroken walnoten over de carrot cake topping.

Wist je dat je een carrot cake ook prima kunt invriezen? De taart zelf is prima in te vriezen, maar de topping wordt wel iets minder lekker. Je kunt de topping dus het beste maken op het moment, dat je de carrot cake uit de vriezer haalt en gaat gebruiken. Laat de worteltaart vervolgens goed ontdooien, voordat je de topping aanbrengt.

## Berichten van onze leden



### Overleden

De heer W.J.M. Wubbe, Meerwijkhof 6, Bennebroek

Wij wensen de nabestaanden sterkte in deze droeve periode.

Dat goede herinneringen in gedachten en verhalen naar boven komen.



### Onze zieken

Alle zieken wensen wij van harte beterschap!

Weet dat er aan jullie wordt gedacht!

### Nieuwe leden heten wij van harte welkom

Mevrouw C.M.T. Lommerse-Kortekaas, Groot hoefbladlaan 48, Bennebroek

Mevrouw F.E. Hommes, Groot hoefbladlaan 50, Bennebroek

Mevrouw C.E. Houweling-Dollé, Dr. J.R. Thorbeckelaan 141, Heemstede

De heer F.H. Leffers, Graaf Filipslaan 20, Vogelenzang

Mevrouw J.B.M.M. de Hoop, Tulpenlaan 47, Bennebroek

De heer A.S.M. Nelis, Spieringweg 1064, Zwaanshoek

Mevrouw G.C.M. Nelis, Spieringweg 1064, Zwaanshoek

De heer J.B.A. van Dijkman, Jo Sterckstraat 23, Haarlem

Mevrouw G.H.M. van Dijkman, Jo Sterckstraat 23, Haarlem



### Kroonjarigen

Onze kroonjarigen en alle jarige leden feliciteren wij van harte en wensen hen een fijne dag.

### 75-jarige

9 februari Mevrouw L.M. Jansen-Rusman, Wilhelminalaan 10, Bennebroek

### 80-jarigen

15 februari Mevrouw M.E. Volkert, Julianaplantsoen 1, Bennebroek

18 februari Mevrouw H. Schilder-Hertog, Belle van Zuylenlaan 23, Heemstede

### 85-jarigen

1 februari Mevrouw J. Spijker-Ilbrink, van Gendtlaan 27, Bennebroek

5 februari Mevrouw J. Vreeken-van de Made, Patrijzenlaan 10, Bennebroek

6 februari Mevrouw J.C.W. Warmerdam-Langeveld, Leidsevaart 274, Vogelenzang



## Bestuursamenstelling en andere nuttige informatie

### Dagelijks bestuur

Voorzitter A. Warmerdam-Prins (*Paula*) 06 22040751; [voorz.kbobvz@gmail.com](mailto:voorz.kbobvz@gmail.com)  
Secretaris B. Heemskerk (*Bart*) 06 18610297; [secr.kbobvz@gmail.com](mailto:secr.kbobvz@gmail.com)  
Penningmeester C.M.F. Alders-Woolthuis (*Lia*) 06 24795868; [penningm.kbobvz@gmail.com](mailto:penningm.kbobvz@gmail.com)

### Algemeen bestuur

E. Flipphi-van Zadelhoff (*Els*) 023-5848357; [elsflipphi@hotmail.com](mailto:elsflipphi@hotmail.com)  
ook Ledenadministratie, Reiscommissie  
E. Klinkenberg-van Wort (*Elly*) 023-5848045; [ellyklinkenberg@icloud.com](mailto:ellyklinkenberg@icloud.com)  
algemeen lid, Lief & Leed  
C. Vooijs (*Cor*) a.i. 023-8885557

Bankrelatie Bankrekening nr. NL86 RABO 0306 9505 45 t.n.v. KBO-BVZ

Website KBO-BVZ <https://www.kbobvz.nl/>

Kaartorganisatie *Klaverjas*: Bart of Cock Heemskerk 06 18610297  
(*afbellend liefst op dinsdagavond*)



Klusjesteam Jaap Ruijgrok (Bennebroek): *elektra, waterleiding en timmerwerk.*  
*Geén dakwerk, hoog ladderwerk en tuinwerk.*



023-5846440; 06-53727007; [jaap.ruijgrok@ziggo.nl](mailto:jaap.ruijgrok@ziggo.nl)

Ineke Raaphorst-Draijer, *hulp bij naald- & draadwerk;*  
023-5849097; [gmc.raaphorst@gmail.com](mailto:gmc.raaphorst@gmail.com)



Jaap van der Schrier (Vogelenzang), *specialist in timmerwerk.*

*Geén loodgieters- of tuinwerk;* 023-5845233;

06-15320935; [jaaplida@quicknet.nl](mailto:jaaplida@quicknet.nl)

Ledenadministratie E. Flipphi-van Zadelhoff (*Els*); contactgegevens (zie ↑)

Reiscommissie E. Flipphi-van Zadelhoff (*Els*); contactgegevens (zie ↑).  
M. van Kampen-van den Berg (Marijke);



Vice Versa *Redactie*: C. Frencken-Demmers [redactievv@gmail.com](mailto:redactievv@gmail.com)



*Coördinatie distributie*: Gea en Henk Weijers; 023-5845586  
Schoollaan 14, Bennebroek

't Trefpunt 023-5848480; Akonietenplein 1, 2121 AJ Bennebroek

KBO-NH [www.kbonoordholland.nl](http://www.kbonoordholland.nl); 023-7505155; Hofmanweg 5a, Haarlem

Inschrijvingsnummer KBO-BVZ bij de Kamer van Koophandel: 72541407

R.K.- parochie Vogelenzang	Pastor A.M. Dekker	0252-525699
Herv. Gem. PKN, Bennebroek	J. Gerritsen, scriba	023-5841339
Prot. Gem. Bennebroek PKN	dominee Ad Alblas	06 19899266